

Gösta by night: & Co.

Wow..

Jag låg och tänkte på att vara så övertygad om att allt är en illusion så att man trotsar logiken och får handen att gå in genom väggen. Så tänkte jag.. Men tänk om jag tvivlar med handen i väggen då? Och så kom det!

Själén är fri. Allt vi önskar är att leva fritt. Så rädslan handlar egentligen om motsatsen. Att fastna. (Det här är Gösta nu)

Vi är vansinnigt rädda för att fastna och därav håller oss fast i falsk säkerhet. Därför att inte skapa vad vi inte önskar.

Inte skapa. Vad vi inte önskar.

Varför då? Kan man fråga sig själv?

Det blir ju en låsning? Dubbelt upp. Dubbel lås.

Så vad behövs då? I rädslan om att inte vilja sitta fast? Vetskap skulle alla säga gissningsvis. Att veta att man är fri.

Annars går det inte. Alltså inte tvivla på sin egen möjlighet till allt. Då krävs ändå öppenhet för allt. Och förstånd gällande nuvarande situation.

(Maggan kommer in)

Så ni förstår mina vänner..

Allt ni önskar kommer då ingenting är omöjligt. Vad som helst kan hända när som helst, hur som helst. Vet det. Var öppna för det.

Och saker sker ni aldrig kunnat ana.

(Birgitta)

Ja så e det! Lås inte tanken. Det är det som skapar själva begränsningen förstår ni. Lev fritt inom er. Och allt möjligt händer utanför. Vilket är själva illusionen. Eftersom allt är ett och samma. Det finns egentligen ingen distans mellan något alls i hela universala skapelsen. Hör på namnet! Universal.

Det gäller allt det! Kombinerat. Kalas!

(Jag: hahahaha!)

Ja så e det! Ni är alla gudomliga små krabater. Gulliga dessutom. Så tidens tand är som en rand som inte finns. Fattar du?

(Jag: Ja jag fattar 😊)

(Maggan)

Så var inte rädd för att fastna för då gör du det. Nästan. I en rad händelser som spelar ut sig långt innan detta sker. I form av brott mot eget ägande. Inte dom. Skitord. Egendom. Falskt skräp. Dumt påhitt.

Det finns inte möjlighet till egendom. Någonsin. Aldrig. Och kommer aldrig finnas heller. Egenrätt däremot. Det är allt. Så äg dig själv. Naturligt. Du är och kan bara vara själv. Sedan hava. Till låns. Allt. Sen lämnar du tillbaka. Och kommer över hit.

Har du stulit? Lämna tillbaka det då. Du kan bara stjäla själen från dig själv. Vilket sker genom orättvisa i relation till dig själ. Så bekänn färg! Och saken är klar. Du kan inte lura sanningen begriper du väl. Den är ju sann och vet ingenting annat.

Tåg kommer och tåg går. Hoppas du på eller inte? Dagligen. Veckovis. Vad gör du med din tid? Slösar med den? Kastar bort den? Dömer den? I relation till andra kanske?

Dum idé. Som att dricka ur en bidé.

(Ulf)

Ja ni vet att allting kommer tillbaka vettu..

Det spelar ingen roll vad du tror. Skiten hamnar i fläkten så småningom. Så det finns ingen att skylla på alls. Sitta fast?

Det är domen det. Skyldiga tanken.

Det ger inga pisssetassar inte..

Gud? Glöm allt det där. Du är helig och gudomlig som du är hjärtat. Så visa dig själv det då? Genom att vara sann. Hjälp andra genom att inte döma. Dom kan inte hjälpa att ta tillfället i akt och släppa sig själva fria i förtroende då. Naturligt!
Lysande ju!

(Gösta)

Det är ett själv korrigerande system. In i minsta detalj. Och kombinationen handlar om resonen. Inte reaktionen. Resonera med dig själv utan dom. Och mer och mer blir dig givet. Där du hedrar livet. Utan fråga, men modigt våga. Vägen. Vägen. Hon vet.

Balansen universalt. Har aldrig fel.
Som är fullständigt opersonlig.

Bara ren vetenskap. Astral vetenskap.
Orubblig. Men all givande. Ständigt.

Aldrig på sin vakt. Tvärsäker. Idiotsäker.
Löser allt som i ett andetag. Om du väljer ljusets lag.

Btw. Det finns nästan inget bättre bränsle än nötter. Overall fantastiskt! Som tur är finns ingen allergi mot dom heller. Vad som är mot är mot sig själv. Och i relation till föda levande döda. Så bekräfta dig själv och lev rätt insidan ut så funkar allt som det skall.

Jag vaknade precis ur en underbar dröm. Det hände så mycket och allt var i glädje. Men det som var anmärkningsvärt var att jag konverserade jättefint med en hund. Lite i början men som utvecklades jättesnabbt då jag trodde på hundens förmåga. Så hunden tvivlade inte. Jag gjorde det. Och skapade tal hos hunden genom att tro på det. Dit är vi på väg nu 😊

There are certain people on earth that will claim that me and my son has an obligation to now follow: NOT A GOD DAMN THING THAT YOU CANNOT LET GO OF REFUSING TO SUPPORT DEVELOPMENT.

There are NO traditions. Other than peace, love & harmony.

Which go hand in hand with free will or not at all.

What do you believe in? Kan you tror anything?

Yes. Surely. Helt säkert.

Vad you hold in medvetandet becomes. That's Gösta way it är.

I am now going to my new friend. We're gonna play Chromino!
He is double my age. But what is that? For two soul beings hangin' out.

On the blue green pearl..

One luv yeah'!!!

